



Op zaterdag 21 maart 2026 organiseert TRED:

Ooit werd Brussel gedomineerd door het reusachtige COUDENBERGPALEIS.
Keizer Karel en het kruim van de Europese adel verbleven er tussen de 12^{de} en de 18^{de} eeuw.
Tot het noodlot toesloeg en een brand het prachtige gebouw verwoestte.
Vele resten bleven echter intact en verdwenen ... onder de grond.



COUDENBERGPALEIS

Paleizenplein 7 - 1000 Brussel

Samenkomst om **13u30**

OF

Iedereen kan gemakkelijk met de trein samenkomen aan het station Brussel-Centraal,
Europakruispunt 2 - 1000 Brussel.

Samenkomst om **13u00**

Er is gids met gebarentaal tolk voorzien

Leden: **€ 4,00** en niet leden kost **€ 8,00**

Na het bezoek gaan we een gezellige plek zoeken om samen na te praten
en te genieten van een drankje.

Nadien (**zonder verplichting**): Restaurant volgt nog in de buurt van Coudebergpaleis.

Gelieve tijdig in te schrijven via deze link ten laatste **vóór 13 maart 2026**:

<https://forms.gle/jDUYHqNNPjaJWNWU8>

Voor een aantal personen Coudebergpaleis bezoeken en het restaurant eten.

Tred: BE98 0011 1528 6293 t.a.v. Wim Van de Perre met **mededeling Coudebergpaleis 21/03/2026**