

*Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn*



Marc Van Eynde

zoon van Jos † en Leonie † Van Eynde - Daneels

Geboren te Turnhout op 11 november 1959 en overleden
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 5 november 2013.

Lid van FEVLADO

Dit melden u:

Mélanie Van Eynde

zijn dochter

Maria Van Eynde en Rik Van Looy

Kristi en Jan

Erwin en Anneleen

Ludo en Greet Huysmans - Van Eynde

Jurgen en Wendy

Gunther

Ludo en Annie Van Eynde - Verreydt

Bart

zijn zussen, broer, schoonbroers, neven en nichten

De families Van Eynde en Daneels

De afscheidsplechtigheid en de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Voortkapel zal plaatsvinden in intieme kring.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote Markt 42, Westerlo, vrijdag 8 november van 19.30 tot 20.00 uur.

Met dank voor de goede zorgen van het personeel van het Imeldaziekenhuis

Rouwadres: Familie Marc Van Eynde
p/a Van Hove begrafenissen
Grote Markt 41A-42, 2260 Westerlo

